

BELEIDSPLAN 2018-2022

In de Bijbel wordt de wijngaard en haar opbrengst gebruikt als beeld van Gods belofte en de opdracht aan mensen. Zoals in iedere tijd waren er ook toen seizoenen waar de oogst minder was. Met het oog daarop gebruikt Jezus het beeld van de wijnstok en de ranken en verklaart Hij de “ware” wijnstok te zijn. Ofwel de bron van waaruit de vrucht komt, welke mensen faalden te produceren. Door verbonden te zijn met Hem, zoals takken aan de boom, worden goede vruchten voortgebracht. Jezus' hechte relatie met Zijn discipelen had Hij al eerdergenoemd in zijn illustratie van de goede herder en zijn schapen (Joh 10). Beide illustraties spreken van een organische en vitale relatie tussen Christus en Zijn kerk en van de uitwerking daarvan op de omgeving.

Rafaël Rivierenlanden, (voorheen Rafaël Giessenlanden) ziet als roeping om met behulp van de Heilige Geest hen, die binnen onze invloedssfeer leven, te helpen om gezonde mensen te worden, in juiste relatie met God en Zijn volk, wat tot gevolg heeft dat zij opnieuw hun invloed zullen aanwenden ten dienste van hun Heer Jezus Christus.

De voortdurende verandering van tijd en cultuur vraagt van de kerk een voortdurend zoeken naar kansen en mogelijkheden om de hulp, hoop en houvast te bieden waarover de Bijbel spreekt. In de eerste plaats in onze eigen omgeving, maar ook buiten de Nederlandse grenzen op al die plaatsen waarmee we door relaties verbonden zijn.

Het bieden van die mogelijkheden kan dus alleen in een voortdurende beweging. In die beweging zien we vier aspecten welke alle de relatie raken met God en mens. De vier aspecten zijn: verbinding, zorg, toerusting en uitreiken.

Voor deze beleidsperiode zien we de volgende beleidskaders:

1. Liefde voor God en mensen.

We kiezen om de weg te gaan van Gods liefde voor mensen boven die van een christelijk systeem welk dat beoogt.

2. Voortbouwen op het fundament

In een snel veranderende wereld en modellen van management, leiderschap, ook in de kerk zien we het belang van blijvende verbondenheid met God en de zegen ervan.

3. Toerusting met het oog op de toekomst.

Het begrijpen van de tijd en het seizoen brengt met zich mee dat we ons bezinnen en inzetten voor de noodzakelijke toerusting van leiders en leden hierin.

4. Voortbrengers zijn van vrede en hoop.

Hoorders en daders zijn van het evangelie van Jezus Christus